



DIERENTOLK

tekst: ©Janine Keijser - www.animalhealercoach.nl

Praten met dieren



Iedereen heeft zijn eigen talenten. Vaak ben je je daar als kind nog heel bewust van. Je kon misschien met dieren praten. Maar naarmate je ouder werd, gingen andere mensen dat raar vinden of je omgeving had bepaalde verwachtingen van je. In plaats van naar je gevoel te luisteren, ging je meer vanuit je hoofd leven. Je deed wellicht een studie, zocht een goede baan, maar leef je dan ook je potentie?

Al van jongs af aan kon ik praten met dieren. Altijd was ik in de weer om dieren te helpen. Ik richtte actiegroepjes op om situaties van dieren te verbeteren of mensen bewust te maken van dierenleed. Toch ging ik na de middelbare school rechten studeren en werken als advocaat. Tot ik arbeidsongeschikt werd na een ongeval. Ik had veel pijn en kon lange tijd niet werken. Daarnaast had ik het heel moeilijk met de ziekte van mijn vader. Te jong overleed hij aan kanker. Jarenlang was ik aan het revalideren. Ik zat in een diep dal en probeerde daar weer uit te komen door nieuwe richting aan mijn leven te geven.

Dieren begrijpen

Ik begon te helpen in een opvang voor verwaarloosde dieren en in verschillende asielen. Ik (her)ontdekte dat ik een gave had om met dieren te werken. Ik kon dieren op een heel diep niveau begrijpen, niet alleen door mijn invoelende vermogens maar ook door wat ik zelf had meegemaakt en had moeten doorwerken. Ik voelde aan het energieveld wat er aan de hand was en waar een dier healing nodig had. Ik volgde cursussen om mijn intuïtieve gaven te verdiepen en ik kon daardoor steeds helderder en zuiverder dieren healen. Ik zette mijn eigen bedrijf op en had goede resultaten, maar ik vond het lastig om voor mezelf te gaan staan.

In een maatschappij waarin het niet wordt gestimuleerd om met je hoofd boven het maaiveld uit te steken, is het

moeilijk om een talent te verkondigen dat anderen misschien niet begrijpen, of zelfs onzin vinden. Veelal heb je geleerd vooral niet te denken dat je bijzonder bent. Bescheidenheid wordt eerder aangeprezen dan trots zijn op jezelf en jouw talenten. Maar juist door je gaven in de wereld neer te zetten, kun je anderen helpen op jouw wijze. Alleen door in je grootsheid te gaan staan en vertrouwen te hebben in je talenten, kun je de wereld een beetje mooier maken.

Als je hard hebt gewerkt om je gaven zo zuiver mogelijk te maken en je je valkuilen, die vaak de andere kant van de medaille zijn, hebt overwonnen, dan moet je ook de vruchten durven te plukken van je werk. Je moet eerst jezelf en je werk waarderen, voordat anderen het kunnen waarderen. En als je op waarde wordt geschat, dan kun je anderen weer leren zichzelf op waarde te schatten. Iedereen is bijzonder op zijn manier, anders zouden we allemaal hetzelfde neer gaan zetten. Dat leer ik ook aan dieren. Dat ze trots mogen zijn op wie ze zijn, omdat ze bijzonder zijn en er maar één is zoals zij en ooit zal zijn.

Door in je grootsheid te gaan staan en vertrouwen te hebben in je talenten, kun je de wereld een beetje mooier maken

Heb jij ook een talent met dieren? Dan wil ik je vooral uitnodigen dit verder te ontwikkelen en ook jouw waarde neer te zetten in de wereld. Ik help steeds meer mensen om hun gaven op dit vlak verder te ontwikkelen, vanuit ieders unieke zijn. Want iedereen heeft zijn eigen specifieke gaven, en zo is praten met dieren altijd weer anders.

Janine Keijser is dierentolk en schrijfster. Zij debuteerde met de ecothriller RAUW, een milieu-misdaad roman over een jonge vrouw die na een moeilijke periode in haar leven op gaat komen voor dieren in de vee-industrie (<http://webshop.elikser.nl/rauw>).